



ORDRE MAÇONNIQUE MIXTE INTERNATIONAL

LE DROIT HUMAIN

Fédération française

Fédération belge

Bruxelles, le 26 novembre 2023

Communication commune des Grands Maîtres Nationaux des Fédérations Française et Belge de l'Ordre Mixte International LE DROIT HUMAIN.

La société que le franc-maçon de l'Ordre Maçonnique Mixte, International LE DROIT HUMAIN veut contribuer à bâtir est celle du « Vivre tous ensemble ». C'est défendre ce qui inclut et intègre dans le respect de la dignité de la personne et de sa différence. C'est valoriser l'Autre, considéré comme une personne autonome, reconnue libre et égale en dignité et en droits à tous les autres.

Pour le franc-maçon du DROIT HUMAIN, toutes les formes d'existence, qui constituent un ensemble dont les êtres humains font partie, sont interdépendantes et la solidarité est au centre du lien qui relie chaque être humain au reste de l'humanité et de la nature. Nous nous engageons à promouvoir le respect des droits environnementaux et des biens communs de l'humanité nécessaires à la vie et à l'épanouissement collectif, ainsi qu'au bonheur de chaque individu. Aux côtés de bien d'autres citoyens engagés, le franc-maçon a donc une vision humaniste et universaliste de l'Humanité. Le franc-maçon est donc concerné par tout ce qui se passe dans le monde.

Le regard que portent les francs-maçons du DROIT HUMAIN sur les problèmes de notre temps est éclairé par ces valeurs. Ainsi, c'est dans la claire perception de celles-ci, que nous, Sylvain

Zeghni, Grand Maître National de la Fédération Française du DROIT HUMAIN, et Daniel Menschaert, Grand Maître National de la Fédération Belge du DROIT HUMAIN, voulons réagir aux événements récents vécus en France, en Belgique et au Moyen Orient.

La participation au débat citoyen sur ce sujet s'impose à nos yeux.

Nous condamnons sans réserve tous les attentats criminels commis par des terroristes dans nos pays respectifs et les crimes barbares commis par le Hamas sur le territoire de l'Etat d'Israël. Les revendications légitimes du peuple palestinien trop longtemps restées sans réponse ne justifient en rien l'assassinat de populations civiles et la prise d'otages. Nous estimons également que l'ampleur de la réaction du gouvernement israélien dont sont victimes des milliers de palestiniens, dont de nombreux enfants, n'est pas acceptable.

Seule la négociation pourra finalement apporter une solution à ce conflit qui dure depuis près de 75 ans. Une trêve et la libération des otages s'imposent pour faire parvenir l'aide humanitaire aux populations civiles et donner une chance à la reprise du dialogue entre responsables modérés des deux parties. Seule la diplomatie pourra apporter la paix dans cette région.

Par ailleurs, nous nous élevons avec force contre tout acte antisémite qui vise des citoyens, membres à part entière de nos deux nations, nullement responsables des conflits au Moyen Orient. Reposant sur des préjugés et des interprétations diffamatoires, des attitudes haineuses et des agressions verbales et physiques, l'antisémitisme est par essence contraire aux valeurs de la Franc-Maçonnerie en général et du DROIT HUMAIN en particulier. Si les sentiments antisémites ont persisté dans le temps, il est clair que les événements internationaux les réactivent et les amplifient. Or, la critique de la politique d'un Etat, aussi légitime soit-elle, ne peut justifier des manifestations de racisme et d'antisémitisme visant des personnes.

Les Francs-Maçons, comme beaucoup d'autres citoyens, travaillent à la recherche de la vérité. Les discussions et les débats ont toujours pour but, en Franc-Maçonnerie, d'éclairer les membres afin de leur permettre de remplir en connaissance de cause leurs devoirs de francs-maçons, c'est-à-dire de citoyens actifs, critiques et responsables. La pratique des amalgames et du simplisme dont relève la confusion entre citoyens juifs de nos pays et les actions d'un gouvernement étranger va à l'encontre de cet esprit critique.

Nous condamnons de la même façon la manifestation de mépris, d'aversion, de haine et de rejet à l'égard des personnes de confession ou de culture musulmane. Forme particulière de racisme, qui véhicule des préjugés à l'égard de personnes et se manifeste par des actes de malveillance et de multiples discriminations.

Tous les actes de racisme, de xénophobie et d'antisémitisme nuisent à l'édification du projet de société des francs-maçons parce qu'ils exacerbent les distinctions d'ordre social, ethnique, philosophique ou religieux.

L'internationalité de l'Ordre Mixte International LE DROIT HUMAIN induit une conception universelle de la condition humaine qui repose sur l'idée d'une fraternité entre les peuples dans la recherche de la paix. La montée des extrémismes, des actes terroristes et du racisme

met à mal cette conception universelle et menace clairement la paix dans le monde, la fraternité et la paix sociale dans nos pays .

Nous appelons donc tous les francs-maçons de nos deux Fédérations à se joindre à tous les mouvements sociaux qui s'élèveront contre le fléau du racisme et de la xénophobie et mobiliseront les citoyens pour promouvoir la paix et la solidarité dans le monde.

Sylvain Zeghni, Grand Maître National de la Fédération Française du Droit Humain

Daniel Menschaert, Grand Maître National de la Fédération Belge du Droit humain



INTERNATIONALE GEMENGDE VRIJMETSALAARSORDE LE DROIT HUMAIN

Franse Federatie

Belgische Federatie

Brussel, le 26 november 2023

Gemeenschappelijke verklaring van de Grootmeesters Nationaal van de Franse en Belgische Internationale Gemengde Vrijmetselaarsorde LE DROIT HUMAIN

De maatschappij die de vrijmetselaar van de Internationale Gemengde Vrijmetselaarsorde LE DROIT HUMAIN wil helpen opbouwen is er een van "Laat ons allen samenleven". Dit betekent opkomen voor wat insluit en integreert met respect voor de waardigheid van het individu en zijn verschillen. Dit betekent de Ander waarderen als een autonoom persoon, erkend als vrij en gelijk in waardigheid en rechten zoals alle anderen.

Voor de vrijmetselaar van LE DROIT HUMAIN zijn alle bestaansvormen, die een geheel vormen waarvan de mens deel uitmaakt, onderling afhankelijk en is solidariteit de kern van de band tussen ieder mens en de rest van de mensheid en de natuur. We zetten ons in voor het bevorderen van respect voor milieurechten en voor de gemeenschappelijke goederen van de mensheid, die nodig zijn voor het leven en de collectieve ontwikkeling, evenals voor het geluk van elk individu. Net als vele andere betrokken burgers hebben vrijmetselaars een humanistische en universalistische visie op de Mensheid. Vrijmetselaars zijn daarom begaan met alles wat er in de wereld gebeurt.

Deze waarden vormen de basis voor de manier waarop de vrijmetselaars van LE DROIT HUMAIN naar de problemen van onze tijd kijken. Het is met een duidelijk begrip van deze waarden dat wij, Sylvain Zeghni, Grootmeester Nationaal van de Franse Federatie LE DROIT HUMAIN, en Daniel Menschaert, Grootmeester Nationaal van de Belgische Federatie LE DROIT HUMAIN, willen reageren op de recente gebeurtenissen in Frankrijk, België en het Midden-Oosten.

Wij vinden het essentieel om deel te nemen aan het publieke debat over dit onderwerp.

Wij veroordelen onvoorwaardelijk alle misdadige aanslagen van terroristen in onze respectieve landen en de barbaarse misdaden van Hamas op het grondgebied van de staat Israël. De legitieme eisen van het Palestijnse volk, die al veel te lang onbeantwoord zijn gebleven, rechtvaardigen geenszins het doden van burgers en het nemen van gijzelaars. Wij zijn ook van mening dat de omvang van de reactie van de Israëlische regering, waarvan duizenden Palestijnen – incl. veel kinderen – het slachtoffer zijn, onaanvaardbaar is.

Onderhandelingen zijn de enige manier om een oplossing te vinden voor dit conflict, dat al bijna 75 jaar duurt. Een wapenstilstand en de vrijlating van de gijzelaars zijn essentieel om humanitaire hulp naar de burgerbevolking te brengen en om de hervatting van de dialoog tussen gematigde leiders aan beide kanten een kans te geven. Alleen diplomatie kan vrede brengen in de regio.

Wij veroordelen ook krachtig alle antisemitische daden die gericht zijn tegen burgers die volwaardig lid zijn van onze twee naties en op geen enkele manier verantwoordelijk zijn voor de conflicten in het Midden-Oosten. Gebaseerd op vooroordelen en lasterlijke interpretaties, haatdragende houdingen en verbale en fysieke agressie, is antisemitisme inherent in strijd met de waarden van de Vrijmetselarij in het algemeen en de waarden van LE DROIT HUMAIN in het bijzonder. Als antisemtische gevoelens in de loop der tijd zijn blijven bestaan, is het duidelijk dat de internationale gebeurtenissen deze gevoelens reactiveren en versterken. Kritiek op het beleid van een Staat, hoe legitiem ook, kan uitingen van racisme en antisemitisme gericht tegen individuen niet rechtvaardigen.

Vrijmetselaars zetten zich, net als veel andere burgers, in voor het zoeken naar de waarheid. Het doel van discussies en debatten in de Vrijmetselarij is altijd om leden te verhelderen, zodat zij met kennis van zaken hun plichten als Vrijmetselaar, d.w.z. als actieve, kritische en

verantwoordelijke burgers, kunnen vervullen. De simplistische praktijk, waarbij de Joodse burgers van onze landen worden verward met de acties van een buitenlandse regering, druist in tegen deze kritische geest.

Op dezelfde manier veroordelen we de uiting van minachting, afkeer, haat en afwijzing jegens mensen met een moslimgeloof of -cultuur, een bijzondere vorm van racisme die vooroordelen over individuen bevordert en zich uit in daden van kwaadwilligheid en verschillende vormen van discriminatie.

Alle daden van racisme, vreemdelingenhaat en antisemitisme zijn schadelijk voor de opbouw van de maatschappijvisie van de Vrijmetselaars omdat ze sociale, etnische, filosofische of religieuze verschillen verergeren.

Het internationale karakter van de Internationale Gemengde Vrijmetselaarsorde LE DROIT HUMAIN impliceert een universele opvatting van *la condition humaine* gebaseerd op het idee van broederschap tussen volkeren in de zoektocht naar vrede. De opkomst van extremisme, terrorisme en racisme ondermijnt dit universele concept en vormt een duidelijke bedreiging voor de wereldvrede, de broederschap en de sociale vrede in onze landen.

We roepen daarom alle Vrijmetselaars van onze beide Federaties op om zich aan te sluiten bij alle sociale bewegingen die in opstand komen tegen de gesel van racisme en vreemdelingenhaat en die burgers mobiliseren om vrede en solidariteit in de wereld te bevorderen.

Sylvain Zeghni, Grootmeester Nationaal van de Franse Federatie van LE DROIT HUMAIN

Daniel Menschaert, Grootmeester Nationaal van de Belgische Federatie van LE DROIT HUMAIN